

Λίγα λόγια για εμάς και τη γιορτή σποράς

Είμαστε τα “Ζιζάνια”, η ομάδα καλλιέργειας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δραστηριοποιούμαστε από τον Οκτώβρη του 2011. Αυτό που μας ένωσε και μας έβαλε σε κίνηση είναι η αγάπη για τη φύση και η επιθυμία να αναζητήσουμε την αυτάρκεια με τρόπο που να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

Αυτό μας οδηγεί σε δύο κύριες ομάδες δραστηριοτήτων:

1. Καλλιέργεια της γης χωρίς χημικά εντομοκτόνα ή λιπάσματα. Χρησιμοποιώντας και διατηρώντας ντόπιες ποικιλίες που προσαρμόζονται καλύτερα, δίνουν γόνιμο καρπό και πλέον κινδυνεύουν προς εξαφάνιση μπροστά στα “συμφέροντα” και “συνηθισμένα” υβρίδια. Τα Ζιζάνια νιώθουμε πολύ έντονη την ευθύνη να αποφύγουμε τις “συνηθισμένες λύσεις” και να αναζητήσουμε έναν πιο φυσικό δρόμο, που θα δίνει χώρο ώστε να υπάρξει τροφή, φύση, ομορφιά και στο μέλλον. Θέλουμε το χωράφι μας όταν το παραδώσουμε σε επόμενα Ζιζάνια να είναι πιο όμορφο και πιο γόνιμο από όταν το πήραμε. Προσπαθούμε, λοιπόν, να εμπλουτίσουμε την τεχνογνωσία μας γύρω από τις βιολογικές-φυσικές τεχνικές καλλιέργειας (π.χ. κομπόστ, εντομοαπωθητικά με χρήση βοτάνων, εργασίες σύμφωνα με το βιοδυναμικό ημερολόγιο, συλλογή και διατήρηση σπόρου, σβόλοι, φυσική καλλιέργεια...) και ταυτόχρονα πειραματιζόμαστε στην πράξη στο χωράφι που μας έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο στις Βούτες.

2. Επαφή με τον κόσμο! Έτσι μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια δίοδο προς έναν άλλο, πιο ανθρώπινο και πιο φυσικό τρόπο ζωής. Ξέρουμε ότι ένας μόνος του μπορεί πολλά, αλλά όχι τόσο πολλά όσο πολλοί μαζί! Αναζητούμε τον κόσμο συμμετέχοντας σε φεστιβάλ και οργανώνοντας δικές μας εκδηλώσεις όπου μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία και τις ιδέες μας. Χωρίς να μειώνουμε την συμμετοχή κανενός, αυτό που στην πραγματικότητα αναζητούμε είναι συνταξιδιώτες και όχι απλούς παρατηρητές. Χρειαζόμαστε βοήθεια ώστε αυτό που κάνουμε να πετύχει. Η βοήθεια αυτή δεν περιορίζεται στη συμμετοχή σε δραστηριότητες ή αγροτικές εργασίες. Βοήθεια είναι π.χ. ένα σπόρο γνήσιο που θα πάρεις από εμάς, αφού τον γευθείς κι εσύ, να τον πολλαπλασιάσεις και να τον δώσεις, όχι σε μας αλλά σε άλλους! Με την ώθηση βέβαια να κάνουν κι αυτοί το ίδιο... Αν δούμε τη λέξη “σπόρος” πιο αλληγορικά γίνεται ιδέες, γνώσεις, ίσως και άλλα πράγματα, πιο πλούσια, που δεν περιγράφονται με λέξεις!

Πίσω στην πραγματικότητα...

Έφτασε η εποχή της σποράς των δημητριακών (αρχές Νοέμβρη εδώ στην Κρήτη).

Το τριήμερο 8-10 Νοέμβρη είναι αφιερωμένο στη σπορά μας, με συζητήσεις, εργασίες προετοιμασίας και σποράς του χωραφιού, και κουζίνα ενίσχυσης. Τα έσοδα της κουζίνας θα διατεθούν για την αγορά ντόπιων σπόρων, από τους καρπούς των οποίων θα διατηρήσουμε (παραγωγικό) σπόρο, ώστε του χρόνου να μη χρειαστεί να ξαναγοράσουμε. Ότι σπείρουμε τώρα, καιρού και χωραφιού επιτρέποντος, περιμένουμε να το θερίσουμε στις αρχές καλοκαιριού όπου θα σας καλέσουμε και πάλι στη γιορτή συγκομιδής!

Τα υπόλοιπα θα αφήσουμε να σας τα πει ο ίδιος ο σπόρος σταριού μέσα από ένα κείμενο του Παναγιώτη Σαϊνατούδη (από το περιοδικό της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτι, “Κατά τόπους αγροκτήματα”, τεύχος “Αφιέρωμα στα σιτηρά”):

*Είμαι ένας κόκκος σταριού
κράτα με στη χούφτα σου
κλείσε τα μάτια σου
και άφησέ με να σου διηγηθώ
την ιστορία της ζωής μου*